

GLOBETROTTERS HAGELAND vzw

Voettocht naar het bedevaartsoord Scherpenheuvel

Zaterdag 29 juni 2024

Bedoeling: een 'toffe' traditie verder zetten.

Motivatie: persoonlijk in te vullen. Kan o.m. opgevat worden als een vorm van 'bedevaart' maar ook als een 'fikse' wandeling.

Vertrekpunt 1: Pleintje in het centrum van Nieuwrode (naast de kerk).

Vertrekpunt 2: Aan de Sint-Denijszaal in Houwaart.

Vertrekpunt 3: Aan de sporthal in Tielt-Winge (kant terras).

Starturen: vertrekpunt 1 om **10.30 uur** / vertrekpunt 2 **tussen 11.10 u en 11.15 u**
vertrekpunt 3 : mensen die hier willen vertrekken **aanwezig ten laatste tegen 12 uur.**

Afstanden: respectievelijk 21,2 km, ongeveer 17,5 km en ongeveer 14 km.

Rustpunten: in principe slechts één over de gehele afstand (breng zelf voldoende drank mee).

N.B.: Indien er voldoende tijd is en de deelnemers het nodig of wenselijk achten, kan ter hoogte van Bekkevoort wel even van het parcours afgeweken worden.

Parcours: uitgestippeld door voorzitter Joseph samen met Jean-Pierre en Gilbert.

Opmerking: op het rustpunt en bij aankomst is er voor de deelnemers een gratis drankje der clubkas ! **(eten voor onderweg zelf voorzien !)**

Aankomst: naar verwachting tussen 16.15 u en 17.00 u in Scherpenheuvel !

Eucharistieviering: naar jaarlijkse gewoonte wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om de Eucharistieviering ter nagedachtenis van overleden familieleden en/of vrienden bij te wonen. De misviering heeft plaats in de Basiliek om 17 uur.

Bij aankomst en na de misviering wordt er een consumptie aangeboden door de club !

Vervoer: evenals de vorige jaren zullen we dit zelf trachten te regelen met eigen auto's.
(Wie na de tocht direct naar huis wil moet zelf iets regelen, eventueel bus van De Lijn).

Deelname: volledig gratis (met sticker en afstempeling wandelboekjes in sacristie basiliek).

PROGRAMMA:

1. Voettocht (drie afstanden / eerste vertrek om 10.30 u / tweede vertrek **rond 11.15 u** / derde vertrek (kort) **na 12 u**)
2. Eucharistieviering om 17 u (niet verplicht)

MOOIE TRADITIES ZIJN ER OM IN ERE TE HOUDEN